

## 6 Torpet Västanbro

Du kan göra en avstickare och läsa skylten som berättar om torpet Västanbro – den står i diket till höger om banvallen omkring 100 m åt Kårstahället. Västanbro övergavs i mitten av 1800-talet och är alltså ett av de sista torpen som överlevde.

## 7 Torpet Sunnanbro

Nu vänder Du tillbaka längs banvallen och strax efter "banvaktsstugan" hittar Du skylten som berättar om torpet Sunnanbro. Det låg på åkerholmen framför Dig, och har inte efterlämnat det minsta spår.

Nu återstår bara en stärkande vandring längs banvallen tills Du kommer fram till

## 8 Ekarna

Här växer ett antal storståtliga ekar på båda sidor om banvallen. Av storleken att döma är de många hundra år gamla och vi tror att det försvunna torpet Ekelund kan ha döpts efter dem – torpet nämns i källorna mellan 1630 och 1804. Nu för tiden är ekarna märkta som botaniska minnesmärken och de är till och med markerade i kartan.

Här kan Du antingen följa banvallen tillbaka till utgångspunkten eller också ta den gamla vägen upp till Rimbovägen, gå över den och följa den

cirka 100 meter åt Stockholmshället. Det första avtaget till vänster leder upp till skylten som berättar om Ekelund. Då är Du inne på föreningens intressanta promenadslinje, som är cirka 3 kilometer lång. Lycka till!

När Du kommer hem, så surfa till <http://www.rosocken.se>, där finns så mycket mer att läsa!

**Vill Du bli medlem?** Ring eller e-posta!

Rö hembygdsförening

c/o Bergström

Johan Nådigs väg 19

762 93 RÖ

E-post [info@rosocken.se](mailto:info@rosocken.se), telefon 0175-623 35

# Rö hembygdsförening



## Vandringsleden i Rö

En vägvisare



Utgåva 2 – oktober 2017

**Rö hembygdsförening**, bildad 2011, är en förening som värnar om natur och kulturhistoria i den lilla socknen Rö, söder om Rimbo i Norrtälje kommun. Föreningen har forskat fram mycket information om platser och personer i socknen och arbetar ständigt för att sprida den informationen till så många som möjligt och intressera människor för sin hembygd.

Vi har satt upp informationsskyltar på 40-talet platser i Rö, som berättar om folk och händelser förr i tiden. Som ett alternativ till vår lättgångna promenadslinga har vi nu gjort en vandringsled i litet tuffare terräng. Leden är cirka 7 km lång och tar omkring 2 timmar att gå – den tar Dig genom ett vackert skogslandskap och en spännande kulturbygd.

Du kan förstås börja var som helst på leden, men numreringen börjar vid Annelund. Överallt där man kan bli osäker på vägen sitter vita snitslar med texten "Rö hembygdsförening". Den här broschyren berättar kort om de platser som nu ingår i leden, mer kan Du läsa på skyltarna Du passerar, men mest finns ändå på vår webbplats, <http://www.rosocken.se>. Välkommen till Rö hembygdsförening och vår webbplats, den "virtuella hembygdsgården"!

### **1 Start vid Annelund**

Här presenteras vandringsleden på en skylt och med en brevlåda som innehåller broschyrer.

### **2 Stora Vreta**

Från Annelund följer Du stigen in i skogen och följer snitslarna längs skogsbrynet och vidare längs kraftledningsgatan tills Du kommer till resterna av torpet Stora Vreta. Där står en tavla som berättar om torpet, som byggdes redan på 1630-talet, men har nu varit övergivet i över 200 år.

### **3 Lilla Vreta**

Fortsätt att följa snitslarna så kommer Du alldeles strax till det som är kvar av granntorpet Lilla Vreta. Det byggdes 100 år senare än Stora Vreta men övergavs också i slutet av 1700-talet. Fortsätt nu att följa snitslarna genom skogen tills Du kommer ut på en grusväg, tag av till vänster och följ grusvägen tills Du kommer ut på den stora infartsvägen till

### **Näs herrgård**

Det första Du ser av Näs är deras splitter nya ridanläggning, just där Du kommer ut på den asfalterade infarten, med ridhus, stallar och ridbanor. På väg nedför backen ser Du herrgården med sina två flyglar, byggd i slutet av 1700-talet.

### **4 Statarbacken**

När Du passerat Näs' ladugård kommer en rad hus som gemensamt kallas "Statarbacken". De utspridda torpen på herrgårdarnas ägor övergavs i stor utsträckning kring sekelskiftet 1800 och torparna flyttade in till hus närmare gården, där de blev statare – de fick sin lön i naturprodukter i stället för att odla en egen täppa vid torpet i utbyte mot dagsverken på gården.

Till höger om vägen ligger en stor jordkällare, men i själva verket är den ett gravröse, troligen från bronsåldern. Man har varit bekväm och grävt in sin källare i gravröset!

Vid källaren står en skylt, som Hembygdsföreningen är oskyldig till, som berättar om en rad forntida personer som skulle ha bott här. Skylten är dock uppsatt på skämt, och inte ett ord är sant!

### **5 Banvaktstugan Sparren**

Fortsätt nu längs vägen – som också är snitslad – tills Du kommer fram till den gamla banvallen. Här låg en banvaktstuga fram till 1970, då den revs av SJ. I dag finns bara banvaktens dressingarage kvar, och det faller nog snart ihop det också. Här finns också föreningens rastplats, ett bord med bänkar att sitta på.