

Förslag till program för föreningens aktiviteter under verksamhetsåret 2011/2012

Det är förstås omöjligt att skriva en plan för föreningens framtida aktiviteter när vi inte vet om vi får 10 eller 100 medlemmar. Det första årets planering måste därför i allt väsentligt bygga på frivilliga insatser och återanvändning av det material som Ann Britt och Björn Bergström samlat ihop under de fyra år "Röprojektet" funnits.

Det första verksamhetsåret börjar i det ögonblick vi enats om att bilda Rö Hembygdsförening och slutar vid det första ordinarie årsmötet, som enligt stadgeförslaget skall inträffa i februari 2012. Således bara en höst och en vinter, vilket inte lockar till många utomhusaktiviteter.

Några punkter är dock mer eller mindre redan beslutade, vare sig vi bildar en förening eller ej.

Med början någon gång i oktober kommer vi att ge en nybörjarkurs i släktforskning, där Ann Britt och Björn Bergström delar med sig av sina erfarenheter. Det kommer att bli omkring 10 lektionspass om 2 timmar på kvällstid i Røborgen – något av dem kanske blir ett studiebesök på arkiv eller något annat intressant ställe. För att kunna ägna alla deltagarnas forskningsproblem intresse blir deltagarantalet begränsat – arbetshypotesen är 8 elever. Kursen kommer att genomföras till självkostnadspris (man behöver en del litteratur och annat och det kostar litet att göra i ordning kursmaterialet). Självfallet kommer medlemmar i Rö Hembygdsförening att ha förtur.

Om det finns intresse kan det bli både en och två fortsättningskurser, kanske med utvidgning till hembygdskforskning – vi får se.

Förra hösten satte vi upp fyra nya informationsskyltar vid försvunna torpställen på "Härsbyskogen" söder om Røsjön. Någon dag när vädret inte är alltför elakt kommer vi att organisera en promenad till de här fyra torpställena och berätta om deras historia. Promenaden blir omkring sex kilometer – delvis över stock och sten och genom täta snår – och börjar vid vändplatsen på Svedenvägen.

Om det finns tid för det har vi ett par nya bortglömda platser utforskade som är dags att skylta – gör vi en föreningsaktivitet av det kan vi kanske få hjälp att bära stolpar och släggor och allt det andra som behövs för att sätta upp nya skyltar.

Sedan ligger julen i faggorna – en tanke vore att samlas till glögg och pepparkakor någonstans, helt utan historiska återblickar, bara umgås och prata om gemensamma intressen.

Efter nyår börjar styrelsen att bli upptagen med att förbereda årsmötet, men kanske kan vi organisera något litet föreningsmöte utan höga ambitioner – kanske kan man övertala någon att berätta litet om något som intresserar dem. Får vi litet pengar i kassakistan från medlemsavgifter eller sponsorer kan man kanske höja ambitionen litet och bjuda in en extern föredragshållare. Det finns gott om folk där ute i världen som har intressanta saker att berätta.

Med den ytterst osäkra ekonomi föreningen måste hanka sig fram med under det första verksamhetsåret är detta nog det mest ambitiösa program man vågar sätta upp – förhoppningsvis är det ändå nog för att visa att den nyfödda föreningen lever!