

8 Johan Nådigs stuga

På höger sida av vägen ett stycke längre fram ligger Johan Nådigs stuga. Han var ett original som bodde här mellan 1936 och 1959 – det är honom vägen nu är uppkallad efter.

9 Rö banvaktsstuga

Fortsätt vidare och strax innan övergången över den gamla banvallen ligger på vänster sida Rö banvaktsstuga, som byggdes när järnvägen kom till Rö 1885. Nu finns här också en stor tillbyggnad till höger om stugan, men det var härifrån banvakterna cyklade iväg på sin dressin för att se till spåren. En av dem omkom för övrigt i en olycka 1947.

10 Rö station

Om Du nu följer den gamla banvallen tills den korsar vägen till kyrkan så är Du där Rö station låg. I dag kan man bara se svaga spår av perrongkanten och stengrunden till ett par magasin.

11 Sofielund

50 meter närmare Rimbovägen låg Sofielund, som var en av Rös två affärer fram till 1940-talet. Den brann på 1960-talet och revs sedan.

12 Prinsessans nödlandning

Följ vägen mot kyrkan några hundra meter, tag av åt vänster på den lilla grusvägen och gå förbi Ticksta ladugård. Här nödlandade 1936 en rumänsk prinsessa. En fascinerande, vacker och modig kvinna, vars historia berättas både på skylten och utförligare på vår hemsida.

13 Gamla telefonväxeln

Runda nu ladugården och fortsätt till sista huset innan Du kommer ut på vägen till kyrkan igen. Här låg den gamla telefonväxeln, där damer skötte telefontrafiken med en gammal snöväxel tills telestationen på andra sidan vägen togs i bruk. Nu har Du bara ett par hundra meter kvar tills Du är tillbaka vid kyrkan och har gjort Din promenad i Rö.

När Du kommer hem, så surfa till <http://www.rosocken.se>, där finns så mycket mer att läsa!

Vill Du bli medlem? Ring eller eposta!

Rö hembygdsförening

c/o Bergström

Johan Nådigs väg 19

762 93 RIMBO

Epost info@rosocken.se, telefon 0175-623 35

Rö hembygdsförening



Promenadslingan i Rö

En vägvisare



Rö hembygdsförening, bildad 2011, är en förening som värnar om natur och kulturhistoria i den lilla socknen Rö, söder om Rimbo i Norrtälje kommun. Föreningen har forskat fram mycket information om platser och personer i socknen och arbetar ständigt för att sprida den informationen till så många som möjligt och intressera människor för sin hembygd.

Vi har satt upp informationsskyltar på 40-talet platser i Rö, som berättar om folk och händelser förr i tiden. Tätast står de förstås i bygden runt Rös 1200-talskyrka, och där har vi nu med ekonomiskt stöd från Roslagsbankens stiftelser knutit ihop 13 skyltar till en promenadslinga, drygt 3 km lång. Går Du den, så får Du nyttig motion och får lära Dig mycket Du inte visste förut.

Du kan förstås börja var som helst på slingan, men numreringen börjar vid kyrkan, vår allra äldsta byggnad. Den här broschyren berättar kort om de platser som nu ingår i slingan, mer kan Du läsa på skyltarna Du passerar, men mest finns ändå på vår webbplats, <http://www.rosocken.se>. Välkommen till Rö hembygdsförening och vår webbplats, den "virtuella hembygdsgården"!

1 Rö kyrka

Här kan Du ställa bilen, om Du kom med en sådan, och promenera runt slingan. Kyrkan ligger mellan den nutida Norrtäljevägen och den urgamla landsvägen mellan Stockholm och Norrtälje. Kyrkan har stått där, och sett nästan likadan ut, i snart åtta hundra år!

2 Fattigstugan

Följer Du den gamla landsvägen ett par hundra meter norrut kommer Du till Åkerbo, där socknens fattigstuga låg ända tills man byggde ett gemensamt ålderdomshem för Rö, Skederid och Husby på 1920-talet.

3 Fans grav

Vänder Du nu tillbaka och följer landsvägen en bit förbi kyrkan så kommer Du till "Hin ondes grav". Tro det eller ej, men på 1680-talet trodde man att den onde själv var begravd under ett röse här på Härsby ägor. Det ligger en bit ut på gårdet, men var hygglig och gå inte ut dit – nedtrampade grödor gör ju ingen glad!

4 Pilkrog

Följ sedan vägen vidare förbi Härsby, så kommer Du till platsen där Pilkrog låg på 1700-talet, alldeles intill bron över Pilkrogsån. På den tiden

fanns tre krogar här i Rö – fast den här låg kanske bäst till, alldeles intill stora landsvägen.

5 Väsby vägskäl

Gå vidare längs landsvägen, som delvis är försvunnen under den moderna Norrtäljevägen, korsa den och fortsätt upp mot Väsby; då är Du åter på gamla landsvägen och kommer snart till Väsby vägskäl. Här delade sig vägen mot Norrtälje och vägen mot Rimbo, och i Väsby fanns en Postgård, vars drängar bar posten mellan Ösby i Össeby-Garn och Sätuna i Husby-Sjuhundra.

6 Fågelsången

Fortsätt längs Johan Nådigs väg så kommer Du snart till Fågelsången. som är mest känt för att konstnären och författaren Gunnar Brusewitz hade det som sommarviste på 1950- till 1970-talen.

7 Ekelund

En bit längre bort längs vägen låg Ekelund, som var ett torp på herrgården Näs' ägor. Det övergavs i början av 1800-talet och är nu helt borta, kanske begravt under den moderna Rimbovägen. Här dog alla i pesten 1710, medan ingen av grannarna i Väsby blev sjuka – märkligt!